



'Start to...believe'

een interlevensbeschouwelijk parcours





INHOUD

Inleiding	p. 4
Mechelse moskee 'Sunnah'	p. 7
Vrijzinnig Humanisme	p. 15
Het huisvandeMens Mechelen	p. 21
De Adventkerk	p. 25
De Al Buraqmoskee	p. 31
Zandpoortkerk-Gemeente	p. 37
Chaldo-Assyrische Kerk	p. 41
De Boeddhistische tempel 'Wat Dhammapateep'	p. 45
Protestanten Keizerstraat	p. 51
Het Koraalhuis	p. 55
De Baha'i	p. 59

Naast deze inrichtende deelnemers kent Mechelen nog heel wat religieuze/levensbeschouwelijke gemeenschappen. Voor een ruimer overzicht verwijzen wij graag naar www.mechelen.be/samenlevenindiversiteit OF www.starttobelieve.be



INLEIDING

Mechelen ziet diversiteit als een absolute troef. Dat is ondertussen geweten. Onze stad kent een grote diversiteit aan levensbeschouwingen: katholieken, vrijzinnigen, moslims, boeddhisten, protestanten, adventisten, Assyrische chaldeeërs, baha'i, en ga zo maar door...

Al deze levensbeschouwingen samen hebben een spannende en informatieve fietstocht uitgewerkt. Het resultaat vind je terug in dit boekje en kan je beluisteren via de *'start to... believe' podcast*.

Je kan de podcast downloaden vanop www.starttobelieve.be en de website van Vormingplus regio Mechelen. Je komt meer te weten over de verschillende levensbeschouwingen, de gebouwen waarin ze gehuisvest zijn en hun Mechelse geschiedenis. Je duikt onder in de geschiedenis van de Marokkaanse islamitische gastarbeiders, je ontdekt hoe het katholieke koraalhuis aan de wieg stond van de ‘Wiener Sangerknaben’ en waarom de Boeddhistische tempel vooral Thaise vrouwen telt. En dat is nog maar een tipje van de sluier...

Op een stadsplannetje (achterflap) vind je alle locaties terug. Zo kan je zelf je fietstocht uitstippelen met de levensbeschouwingen waar je graag meer over wil weten.

Een bezoek brengen aan een of meerdere levensbeschouwingen, met de klas of met je vereniging kan natuurlijk ook. Je neemt dan contact op met de verantwoordelijke van deze levensbeschouwing. Alle gegevens vind je terug achteraan in deze gids op p. 62



Mechel

6

DE MECHELSE MOSKEE 'SUNNAH'

In een moskee als deze komen moslims samen om te bidden. Voor heel wat moslims is de islam een erg belangrijk deel van hun identiteit.

Net als christenen en joden geloven moslims in één god: Allah. Ook Jezus en Mozes komen in hun geloof voor, maar alleen als profeten. Allah heeft heel wat profeten onder de mensen gezonden, Mohammed was de laatste van hen.

'Islam' betekent letterlijk: 'onderwerping' of 'overgave aan de wil van God'.

De kern van het islamitische leven bestaat uit vijf regels, ook wel 'zuilen' genoemd.

De eerste zuil is de **geloofsbelijdenis**. Moslims belijden dat er maar één god is, *Allah*, en dat *Mohammed* zijn profeet is.

De tweede zuil is het **gebed**. Moslims bidden vijf keer per dag. Zij richten zich daarbij naar Mekka, hun heilige stad.

De derde zuil bestaat uit het geven van **aalmoezen**.

Moslams die het goed hebben, worden verondersteld een deel van hun inkomen aan de armen af te staan.

De vierde zuil is de vasten of de **ramadan**. De ramadan is de negende maand van de moslimkalender. In deze maand mogen moslams tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, niet drinken, niet roken en niet vrijen.

De vijfde en laatste zuil is de **bedevaart**. Elke moslim moet minstens één keer in zijn leven naar Mekka gaan. Tenminste: als hij genoeg geld heeft om de reis te betalen.

Moslams geloven dat wie volgens deze regels leeft, de hemel zal bereiken. Het is immers Mohammed zelf die de regels aan zijn volgelingen heeft doorgegeven. Die volgelingen hebben ze neergeschreven op schouderbladen van kamelen, dierenvellen en platte stenen. Al deze teksten samen vormen nu het heilige boek, de koran.

*

Toen in de vorige eeuw gastarbeiders vanuit Marokko naar Mechelen kwamen, verzamelden die zich aanvankelijk in de Goswin de Stassartstraat en later in de Lange Penninckstraat. Dit was in de jaren '60 een ontmoetingscentrum. Daar werd in 1971 de moskee '**Sunnah**' ingericht, een van de oudste in heel Vlaanderen.

In 1982 werd de moskee te klein. Enkele moslims besloten om een tweede te stichten in de Zelestraat, onder de naam 'Moslimmoskee'. In 1997 verhuisde deze moskee naar de Generaal De Ceuninckstraat onder de naam 'Al Buraq'. Zelfs met die nieuwe moskee erbij was er nog altijd te weinig gebedsruimte voor alle gelovigen. In 2006 gingen de moslims dus op zoek naar een grotere locatie. Ze vonden en kochten een voormalig winkelpand op de Olivetenvest. Moskee 'Sunnah' kreeg de naam 'Mechelse moskee'.

*

De Mechelse moskee is van soennitische strekking, de meeste gelovigen zijn van Marokkaanse afkomst. Een andere strekking binnen de islam is de sjiietische. Sjiieten komen vooral uit Iran en Irak, maar in Mechelen zijn er niet zo veel.

De opdeling tussen soennieten en sjiieten bestaat al sinds de dood van de profeet Mohammed. Sommige van zijn volgelingen, de sjiieten, oordeelden dat de volgende kalief familie moest zijn van de profeet. Zij schoven Ali als kandidaat naar voren. De latere soennieten waren dan weer van oordeel dat de opvolging gewoon moest toekomen aan 'de juiste man op de juiste plaats'.

Omdat de moslims in Mechelen een harmonieus samenleven nastreven, is hun moskee er voor iedereen, ook voor niet-moslims.

Mensen denken bij een moskee vaak aan exotische gebouwen met torentjes en minaretten. Veel moskeeën in binnen- en buitenland zijn ook pareltjes van architectuur, maar het kan evengoed sober. Voor moslims staat immers het gebed centraal.

Binnen in deze moskee zijn grote tapijten uitgerold, want de vloer is te koud om op te gaan zitten. Bij het binnenkomen doen de gelovigen hun schoenen uit. Dat doen ze om rein te zijn en omdat ze bij het bidden het tapijt aanraken met hun gezicht. De imam, de voorganger in het gebed, heeft een preekgestoelte. Aan de muur hangt een klok om de gebedstijden aan te geven. Ten slotte is er een mihrab, een nis in de muur, die de richting van Mekka aangeeft.

Omdat de moslims in Mechelen een harmonieus samenleven nastreven, is hun moskee er voor iedereen, ook voor niet-moslims.

*

Op vrijdag is het hier in de moskee een komen en gaan. De vrijdag is voor de moslims een belangrijke dag. De koran schrijft voor dat het de 'Dag van de bijeenkomst' is. Ook op feestdagen zit de moskee afgeladen vol. De twee belangrijkste feestdagen zijn het Suikerfeest en het offerfeest.

Het Suikerfeest is de afsluiting van de ramadan. Na een maand vasten komt de familie samen om te feesten en te eten. Vooral de kinderen genieten want ze krijgen cadeautjes. Maar het gaat om meer dan feesten alleen. De ramadan is een periode van spirituele zuivering en liefdadigheid. Tijdens de vasten besteden moslims extra aandacht aan de minder bedeelden. Ook tijdens het offerfeest doen ze dat. Eén derde van het schaap dat ritueel geslacht wordt, gaat naar mensen die in armoede leven.





VRIJZINNIG ONTMOETINGS CENTRUM

VRIJZINNIG HUMANISME

Een vrijzinnig humanist zit met veel vragen. Je kan hem geen blaasjes wijsmaken. Eerst zien, dan geloven. Daarom ook verkiest hij andere mensen boven een opperwezen. Mensen kan je zien. Graag zien zelfs. Al spreken ze een andere taal of volgen ze een andere weg.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar zichzelf en naar de wereld. Dé Waarheid bestaat immers niet en dus kan niemand die opleggen. De werkelijkheid onderzoeken we zelf. Daarbij stellen we alles in vraag. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.

We laten onze mening niet zomaar bepalen door de groep waartoe we behoren, maar oordelen zelf wat goed is en wat slecht. Vrijzinnig humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige wat er is. Geen ervoor, geen erna. De handleiding stellen we zelf samen.

Zelfbeschikkingsrecht vinden we dan ook noodzakelijk. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Handelen doen we vrij, maar niet vrijblijvend, want we zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. Vrijzinnig humanisten respecteren elkaar en hun omgeving. Daarom kent onze vrijheid grenzen: de vrijheid van anderen.

Vrijzinnig humanisten streven naar een warme en solidaire samenleving waarin elk individu zich ten volle kan ontplooien. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan daarbij centraal. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt.

*

VOC Mechelen

Vrijzinnig ontmoetings- en activiteitencentrum

Na de tweede wereldoorlog, omstreeks 1950 werd op de Vlaamse scholen het vak niet-confessionele zedenleer georganiseerd – ‘moraal’ in de volksmond. In diezelfde periode werd hier in Mechelen ook de oudervereniging moraal opgericht en ontstond het vrijzinnig humanistisch vormingswerk.

Wanneer mensen zich verenigen om elkaar te ontmoeten, te praten en samen activiteiten te organiseren, dan

‘Het moet
gewoon
praktisch en
gezellig zijn,
mensen moe-
ten zich hier
goed voelen.’

hebben ze daar een plaats voor nodig. Van 1984 tot 2004 kwamen de Mechelse vrijzinnigen samen in het gebouw “Onder Den Toren”. In 2004 werd het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum (VOC) in de Guldenstraat in gebruik genomen. Dit historische gebouw werd opgetrokken in de veertiende eeuw en is een van de eerste stenen gebouwen in Mechelen. Tot aan de Franse revolutie deed het dienst als gildehuis van de schermers en werd het ‘den Ingel’ genoemd.

Anders dan bij een godsdienstig huis, heeft een vrijzinnig ontmoetingscentrum geen vast omliggende uiterlijke criteria. Het moet er vooral warm en gezellig zijn, mensen moeten er zich welkom en goed voelen.

Het VOC is dus een vrijzinnig ontmoetings- en activiteitscentrum.

Het heeft als taak om mensen te informeren over het vrijzinnig humanistische gedachtegoed, vormingen te organiseren en de vrijzinnig humanistische gemeenschap te ondersteunen en te representeren bij de lokale overheden.

Het biedt een thuishaven voor de Mechelse vrijzinnige verenigingen, die er vergaderen, elkaar ontmoeten en er activiteiten organiseren.

En het biedt een ontmoetingsruimte voor eenieder die geïnteresseerd is in het vrijzinnig humanistische gedachtegoed. Want vrijzinnig of niet, openheid is cruciaal in onze levensbeschouwing en dus is iedereen welkom op onze voordrachten, debatten, tentoonstellingen en uiteraard op het wekelijkse praatcafé op zaterdagmiddag.



huisvandeM

HET HUISVANDEMEMENS MECHELEN

In 2011 verhuisde het Centrum Morele Dienstverlening van de Onze-Lieve-Vrouwstraat naar de H. Consciencestraat en veranderde meteen ook van naam. Het huisvandeMens werd de nieuwe benaming. Het huisvandeMens is, zoals de naam doet vermoeden, een open huis waar iedereen welkom is.

In het huis werken vrijzinnig humanistische consulenten. Als er één term hun werk zou kunnen omschrijven, dan zou dat “zingeving” moeten zijn. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die gestoeld is op autonomie, vrijheid, gelijkheid en medemenselijkheid. Elk individu heeft de kracht om zijn leven eigen vorm en inhoud te geven en dit doen we in voortdurende interactie met anderen.

In een huisvandeMens kan iedereen wie behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek terecht voor morele bijstand. Of het nu gaat om stress, rouw, ziekte of relationele problemen, de vrijzinnig humanistisch consulent biedt de ruimte om op verhaal te komen. Enkele gesprekken kunnen al helpen om te ventileren en om eigen antwoorden

op levensvragen te bedenken. Iedereen, vrijzinnig of niet, kan hier terecht voor een luisterend oor.

*

Ook bij overgangsmomenten is zingeving een centraal gegeven. Een vrijzinnig humanistisch consulent nodigt uit om stil te staan bij de betekenis van het moment en helpt om daar een persoonlijke invulling aan te geven. Een vrijzinnig humanistische plechtigheid wordt op smaak gebracht met eigen inbreng en authentieke ingrediënten: zoals persoonlijke teksten, muziek en symboliek. Elke mijlpaal of overgang in het leven kan extra kleur en vorm krijgen door een gepast ritueel. Er kan beroep gedaan worden op een vrijzinnig humanistisch consulent bij een geboorte, een huwelijk en een overlijden.

*

Het huis van de Mens onderschrijft het principe van het vrije denken en dat begint met het aanbieden van informatie. In het huis is er een infotheek met een waaier van levensbeschouwelijke en ethische onderwerpen. Er kan gelezen en uitgeleend worden. Ook voor informatie rond levensende en hulp bij het invullen van wilsverklaringen kan er beroep gedaan worden op een vrijzinnig humanistisch consulent.

‘Het
huisvandeMens
is een open
huis waar
iedereen
welkom is.’

A decorative floral pattern in a light beige color, featuring swirling vines and small leaves, positioned in the lower right quadrant of the page.



DE ADVENTKERK

In de bijbel staan een heleboel profetieën of voorspellingen. Rond het jaar 1800 wekten die over heel de wereld veel belangstelling op. In de Verenigde Staten ontstond in die periode het adventisme. Deze interkerkelijke beweging beweerde aan de hand van die profetieën dat het einde van de wereld nabij was. Jezus zou spoedig terugkeren. Vandaar de naam 'advent', wat betekent: 'hij komt'.

De adventisten wilden zich op die terugkeer van Jezus voorbereiden. Maar ze maakten een belangrijke fout: ze berekenden dat de Messias exact op 22 oktober 1844 zou terugkeren. De voorspelling kwam niet uit en dat betekende meteen het einde van de beweging, die op dat ogenblik zowat 400 000 gelovigen telde.

Tot vandaag spreken de adventisten over 'de grote teleurstelling'. Want er zijn nog altijd adventisten. Een kleine kern van gelovigen bleef destijds overeind. Zij legden zich nog meer toe op de studie van de bijbel. Uit die adventbeweging groeide later de kerk van de Zevende-dags Adventisten. Momenteel is die in ongeveer 200 landen actief.

Net zoals de meeste protestanten verwerpen de adventisten alle tradities van de katholieke kerk die niet in de bijbel staan. De bijbel is voor hen de enige maatstaf van hun geloof. Verplicht celibaat bijvoorbeeld, kennen ze niet. Petrus, de eerste paus, was immers getrouwd.

Ook de onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van een hel en een vagevuur verwerpen ze. In de bijbel staat namelijk dat de dood een slaap is, een soort onbewust-zijn tot de opstanding.

De adventisten geloven in een letterlijke opstanding van de doden wanneer de Messias terugkeert.

Zoals alle religies kennen de adventisten wel een aantal rituelen. De voetwassing bijvoorbeeld. Adventisten wassen elkaars voeten als teken van nederigheid, want zo heeft Jezus het hen voorgedaan.

Het doopsel van pasgeborenen kennen zij niet. Kleine kinderen worden bij hen niet gedoopt, maar 'opgedragen'. Het is een speciaal moment, waar men de zegen van God vraagt over het nieuwe leven. Tegelijk wijst men op de verantwoordelijkheid van de ouders en de kerkfamilie.

Heel belangrijk voor de adventisten is het vieren van de bijbelse rustdag, de zevende dag. Dat is voor hen de zaterdag.

In de bijbel
staat dat de
dood een slaap
is, een soort
onbewustzijn
tot de
opstanding.

*

Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is er in Mechelen een gemeenschap van adventisten. Aanvankelijk telden ze bijna 90 gelovigen, maar ondertussen liep het aantal terug tot 47. Dat heeft voor een deel te maken met de bloeiende kinderwerking van de Antwerpse Adventkerk die heel wat jonge gezinnen kon bekoren.

Sinds 1973 hebben de Mechelse adventisten een eigen stek in deze voormalige houtopslagplaats. Het gebouw heeft een ontmoetingsruimte en een kerkruimte. In de kerkruimte is onder het podium een bassin geïnstalleerd. Daarin worden de volwassenen gedoopt. Die doop gebeurt door volledige onderdompeling, net zoals dat in het Nieuwe Testament wordt beschreven.

Zowel in Mechelen als in de rest van de wereld zijn de adventisten erg geëngageerd. Ze zijn actief op het vlak van humanitaire hulp en ontwikkelingsprojecten. Dat gebeurt meestal via ADRA, de humanitaire organisatie van de adventisten, die in ruim 120 landen actief is. ADRA verleende bijvoorbeeld steun aan Haïti toen dat land in 2010 door een zware aardbeving werd getroffen.

Een andere vzw, International Children's Care, richt zich op kinderdorpen voor weeskinderen. De kinderen worden in groepjes van tien ondergebracht in een huis met een vader en een moeder. Ze krijgen voeding en onderwijs, én een kans om zich te ontwikkelen en zich te integreren in de maatschappij.

*

De adventisten staan voor iedereen open. Ook lokaal, in hun eigen buurt of wijk, nemen zij een engagement op.

De adventisten houden wekelijks vieringen op zaterdag. Elke 3 maanden is er ook een 'heilig avondmaal'. Op al deze bijeenkomsten is iedereen welkom.



DE AL BURAQMOSKEE

In een moskee als deze komen moslims samen om te bidden. Voor heel wat moslims is de islam echt een belangrijk deel van hun identiteit.

Net als christenen en joden geloven moslims in één god: Allah. Allah heeft heel wat profeten onder de mensen gezonden. Mozes en Jezus zijn ook voor de moslims belangrijke profeten, maar Mohammed was de laatste van hen. Hij leefde in de 7de eeuw in Arabië.

Islam betekent letterlijk ‘onderwerping’ of ‘overgave aan de wil van God’. De kern van het islamitische leven bestaat uit vijf regels, ook wel ‘zuilen’ genoemd.

De eerste zuil is de **geloofsbelijdenis**. Moslims belijden dat er maar één god is, Allah, en dat Mohammed zijn profeet is.

De tweede zuil is het gebed. Moslims bidden vijf keer per dag. Zij richten zich daarbij naar Mekka, hun heilige stad.

De derde zuil bestaat uit het geven van **aalmoezen**. Moslims die het goed hebben worden verondersteld een deel van hun inkomen aan de armen te geven.



De vierde zuil is de vasten of de **ramadan**. De ramadan is de negende maand van de moslimkalender. In deze maand mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, niet drinken, niet roken en niet vrijen.

De vijfde en laatste zuil is de **bedevaart**. Elke moslim moet minstens één keer in zijn leven naar Mekka gaan. Tenminste: als hij genoeg geld heeft om de reis te betalen.

De moslims geloven dat wie volgens deze regels leeft, de hemel zal bereiken. Het is immers Mohammed zelf die deze regels aan zijn volgelingen heeft doorgegeven. Die volgelingen hebben ze vervolgens neergeschreven op schouderbladen van kamelen, dierenvellen en platte stenen. Al deze teksten samen vormen nu het heilige boek, de koran.



*

De Al Buraqmoskee is van soennitische strekking, de meeste gelovigen zijn van Marokkaanse afkomst. Een andere strekking binnen de islam is de sjiietische. Sjiieten komen vooral uit Iran en Irak, maar in Mechelen zijn er niet zo veel.

De opdeling tussen soennieten en sjiieten bestaat als sinds de dood van de profeet Mohammed. Sommige van zijn volgelingen, de sjiieten, oordeelden dat de volgende kalief familie moest zijn van de profeet. Zij schoven Ali als kandidaat naar voren. De latere soennieten waren dan weer van oordeel dat de opvolging gewoon moest toekomen aan ‘de juiste man op de juiste plaats’.

De Al Buraqmoskee is vernoemd naar Al Buraq, het mythische vliegende paard dat de profeet Mohammed in de zevende eeuw van Mekka naar Jeruzalem bracht.

De Al Buraqmoskee werd in 1982 opgericht. Eerst was ze gevestigd in de Zelestraat, maar wegens plaatsgebrek verhuisde men naar de Generaal de Ceuninckstraat. Daar



werd dit pand gekocht en als moskee ingericht. Er komen zowat 2000 gelovigen naartoe. In 2006 werd er een extra gebedsruimte voor vrouwen gecreëerd en werd een minaret gebouwd.

Die mooie minaret is het absolute pronkstuk van deze moskee, maar hij heeft uitsluitend een decoratieve functie. Het oproepen tot gebed gebeurt binnenskamers.

*

De moskee steunt op heel wat vrijwilligers. Samen organiseren zij een heleboel recreatieve en educatieve activiteiten. Er worden taallessen georganiseerd in het Arabisch en het Nederlands, er is huiswerkbegeleiding voor kinderen en tieners, en geregeld zijn er debatten voor de jongeren. Maar het hoeft niet allemaal ernstig te zijn: er worden ook sportactiviteiten, uitstapjes en feestjes georganiseerd.



*

Op de grote feestdagen zit de moskee afgeladen vol. De twee belangrijkste feesten zijn het Suikerfeest en het offerfeest. Het Suikerfeest is de afsluiting van de ramadan. Na een maand vasten komt de familie samen om te feesten en te eten. Vooral de kinderen genieten want ze krijgen cadeautjes. Maar het gaat om meer dan om feesten alleen. De ramadan is een periode van spirituele zuivering en liefdadigheid. Tijdens de vasten besteden moslims extra aandacht aan de minder bedeelden. Ook tijdens het offerfeest doen ze dat. Eén derde van het schaap dat ritueel geslacht wordt, gaat naar mensen die in armoede leven.

Op het Suikerfeest gooit de Al Buraqmoskee de deuren open. Iedereen is dan welkom. De moskee organiseert ook rondleidingen voor scholen en bedrijven, of gewoon voor de burens. De moslims beseffen dat er heel wat vooroordelen bestaan ten opzichte van hun godsdienst. Met zulke initiatieven willen ze de band met de andere Mecheelaars verstevigen.

Zandpoortkerk



27



CKATHOL



ZANDPOORTKERK

De lokale geloofsgemeenschappen binnen het protestantisme worden 'gemeentes' genoemd. Ze zijn vergelijkbaar met de parochies binnen de Rooms-katholieke kerk. De Zandpoortkerk gemeente is zo'n lokale gemeenschap. Sinds 1 januari 1979 maakt de gemeente deel uit van de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Al in de jaren '20 van de vorige eeuw werden in Mechelen kerkdiensten en bijbelbesprekingen gehouden. Dat gebeurde om de veertien dagen bij de families Zwaan en Stadeler. Er waren dan een veertigtal gelovigen aanwezig. Die eerste kerkdiensten hadden plaats in het bureau achter de zaadhandel van de familie Zwaan. Het huidige gebouw van de Zandpoortkerk werd pas in 1931 in gebruik genomen. Het was op dat moment tegelijk een kerkgebouw voor de zondagse erediensten en een protestantse lagere school. Die school verhuisde na enkele jaren al wel naar de wijk Nekkerspoel.

Vandaag telt de gemeente ongeveer 60 leden. Ze wonen in een straal van zowat 20 kilometer rond Mechelen. Het kerkgebouw is tamelijk klein en eenvoudig, maar het heeft een gezellige uitstraling én er is een tuin.

Sinds enkele jaren huist er nog een andere protestantse gemeenschap in het kerkgebouw, namelijk de Evangelische Armeense Kerk. Zij maken op zondagavond gebruik van de kerk om er een viering in hun eigen taal en cultuur te verzorgen.

De kerkdienst van de Zandpoortvestgemeente vindt elke zondag om 10 uur plaats. In die kerkdienst nemen muziek en zang een belangrijke plaats in. Meestal zijn er een vijftigtal mensen aanwezig. Voor de kinderen tussen vier en twaalf jaar oud wordt in een aparte ruimte een kinderdienst gehouden. Daarin wordt de bijbel en het geloof op een aangepaste manier aan de kinderen overgedragen. Op bijzondere dagen, zoals Kerstmis en Pasen, wordt er ook in de gewone viering wel plaats voorzien voor de kinderen. Minder frequent zijn de vieringen voor tieners, in de benedenruimte van het kerkgebouw.

*

De Zandpoortkerk is een veelkleurige gemeenschap die openstaat voor andere kerken. Iedereen wordt er als gelijkwaardig beschouwd. Jaarlijks neemt de gemeente deel aan de oecumenische viering, samen met de andere kerken van de stad.

De Zandpoortkerk heeft ook een maatschappelijke roeping. Ze is bijvoorbeeld betrokken bij de Werkgroep Integratie Vluchtelingen. Elke maand gaat de opbrengst van een collecte naar mensen zonder papieren.

Iedereen is vrij om langs te komen tijdens de erediensten op zondag. Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de kerkgemeente hoef je zelfs de deur niet uit. In het kerkblad 'De Kandelaar' kun je maandelijks bezinningstekstjes en nieuwsberichten lezen.



CHALDO-ASSYRISCHE KERK

Hier in de Katelijnkerk houdt een deel van de Assyrisch-Chaldeeuwse gemeenschap haar vieringen. De benaming 'Assyrisch' verwijst naar de oude Assyriërs. Die woonden in Mesopotamië, het Tweestromenland tussen de Tigris en de Eufraat. 'Chaldeeus' betekent dat ze katholiek zijn. Er zijn immers ook heel wat protestanten of orthodoxe christenen onder de Assyriërs.

De Chaldeeërs zijn dan wel katholiek, ze zijn niet Rooms-katholiek. Aan het hoofd van de Chaldeeuwse kerk staat niet de Paus, maar een Patriarch. Die Patriarch aanvaardt wel het gezag van de Paus.

*

De Assyrische gemeenschap in Mechelen telt bijna 3000 leden. Een 500-tal gezinnen kwamen sinds 1980 als vluchtelingen uit Turkije naar hier. De meeste Assyriërs in Mechelen zijn afkomstig uit het Turkse dorpje Hassana, dat vlak bij de grens met Irak ligt. Hassana was het laatste christelijke dorp in een moslimgebied waar Turken en Koerden het met elkaar

aan de stok hadden. Zowel de Koerden als de Turken beschuldigden de bevolking van Hassana ervan partij te trekken voor het andere kamp. Uiteindelijk verwoestte het Turkse leger Hassana in 1993 en de Assyriërs moesten naar het buitenland vluchten. De acties van het Turkse leger werden internationaal veroordeeld zodat de Assyriërs algemeen erkend werden als politieke vluchtelingen.

Natuurlijk willen de Assyriërs niets liever dan die nare ervaringen zo snel mogelijk achter zich te laten. De meesten zijn niet van plan om ooit nog terug te keren naar hun dorp. Ze willen zich zo goed en zo snel mogelijk integreren in onze samenleving. En dat lukt aardig.

*

De katholieke kerk heeft de Assyriërs met open armen ontvangen in Mechelen. Het delen van een kerk vormde geen enkel probleem. Eigenlijk zijn er twee Assyrisch-Chaldeeuwse gemeenschappen in Mechelen. De ene houdt haar vieringen hier in de Katelijnekerk, de andere gebruikt een gerenoveerd pand in de Nekkerspoelstraat.

De rituelen van de Chaldeeërs zijn vergelijkbaar met die van de Rooms-katholieken. Een verschil is dat bij hen de doop en het vormsel samenvallen. Grote gebeurtenissen trekken altijd veel volk. Bij een begrafenis bijvoorbeeld,

komen de mensen massaal rouwen. De straten van Mechelen stromen dan vol, want werkelijk honderden mensen willen een laatste groet brengen aan de overledene.

Nog grootser verloopt een huwelijk. De inwijding gebeurt in de kerk, maar voor het feest wijken de Assyriërs uit naar de evenementenhallen van Temse. Ongeveer 1500 genodigden, van over de hele wereld, schuiven er aan de feesttafel aan. Een Assyrisch huwelijk heeft een mooie symboliek: bruid en bruidegom zijn die dag 'koningen'. Ze worden gekroond en dragen gelijkaardige armbanden als teken van hun koningschap.

Assyriërs hebben een open mentaliteit omdat ze tussen een andere godsdienst, de islam, opgegroeid zijn. Er zijn ook heel wat Assyriërs protestants en actief in de protestantse Mechelse gemeenten Noord en Zuid.



ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๖

DE BOEDDHISTISCHE TEMPEL 'WAT DHAMMAPATEEP'

Een 'wat' is een boeddhistisch tempelcomplex. De naam van deze tempel, 'Wat Dhammapateep', kan vertaald worden als 'de Tempel van het Licht van de Leer (van Boed-dha)'. Het is een tempel in de traditie van de theravada, de 'leer van de Ouderen'. Die boeddhistische stroming heeft niet alleen aanhangers in Thailand maar in heel Zuid-Oost-Azië. Wat Dhammapateep profileert zich als een boeddhistisch centrum voor heel Vlaanderen en heeft een rol in de organisatie van de Thaise Tempels in Europa (the Union of Thai Sangha in Europe).

*

De tempelgemeenschap van Wat Dhammapateep telt (in 2014) nagenoeg 2000 leden, veelal Thaise dames met hun Vlaamse partner en verwanten en daarnaast boeddhisten en sympathisanten uit België en buurlanden. Een koninklijke tempel in Bangkok kocht voor hen het tempelgebouw aan de Kouterdreef. Wat Dhammapateep werd gesticht in juli 2005 met een plechtige inwijding door een

toenmalige Sub-Patriarch van de Thaise Hoge Sangha Raad (de monnikenorde).

Een Thaise monnik werd door zijn moedertempel in Bangkok belast met de functie van abt voor de spirituele leiding en de organisatie van de activiteiten van de Tempel. Hij woont nu met een permanente verblijfsvergunning in de Mechelse tempel waar geregeld ook andere monniken uit Thailand verblijven.

Een boeddhistische tempel hoeft er niet per se exotisch uit te zien. Hij hoort in de eerste plaats synoniem te zijn voor rust, sereniteit en spiritualiteit. Die aspecten vindt men zeker in de vihaan, de plek waar naast bezinning ook ceremonieën plaatsvinden met 'chanting', de ritmische intonatie van boeddhistische teksten in een antieke Indische taal, het Pali.

In deze ruimte tref je de boeddhabeelden aan en vele Thaise decoratieve elementen. Hier zitten ook de monniken voor een zegening, een advies over de leer of een persoonlijk gesprek.

Een 'wat' heeft behalve een spirituele ook een educatieve en een sociale functie. Wat Dhammapateep is een socio-culturele vereniging, een echt ontmoetingscentrum met een school voor traditionele Thaise dans, taallessen, een meditatiegroep en andere projecten zoals de organisatie

De
boeddhistische
gemeenschap in
Mechelen telt ruim
duizend leden.
Veruit de meesten
van hen
zijn vrouwen.

van Thaise en boeddhistische festivals. Bijna elke maand valt er wel iets te vieren.

*

Iedereen die dat wenst kan die activiteiten en festivals mee beleven. Wie respect betoont voor de Thaise boeddhistische en culturele waarden is hartelijk welkom in de tempel. Geregeld worden kleine groepen van scholen en verenigingen ontvangen voor een informatie in het Nederlands. Je kunt de tempel ook individueel vrij bezoeken na de middag, maar voor alle zekerheid neem je best eerst even contact op om te vernemen of er iemand aanwezig is die u kan helpen (en Nederlands spreekt).

*

De zaterdag (namiddag) is onze 'vrije' bezoekdag. Op die dag komen meerdere boeddhisten en toeristen en vele gezinnen met hun kinderen langs. Sommigen komen met de monniken spreken of een bestuurslid spreken. Er zijn mogelijk allerlei activiteiten aan de gang. Bijvoorbeeld de trainingen van de Thaise dansschool. Je kunt er gewoon

een theetje drinken, een versnapering eten of een praatje slaan met de vriendelijke en gastvrije Thaise dames.

*

Vergeet zeker niet om eens naar de tuin te gaan waar je tussen de traditionele houten constructies, de 'Thaise sala', de grote Grote Boeddha kunt begroeten. Gemaakt van zwartgroene graniet, drie meter hoog en maar liefst 12,5 ton zwaar, is hij stilaan beroemd geworden als de grootste stenen boeddha van Europa.





PROTESTANTSE
KERK

PROTESTANTEN KEIZERSTRAAT

Een protestants kerkgebouw is zowel aan de buitenkant als vanbinnen vrij sober en onopvallend. Beelden zijn in het interieur opvallend afwezig. Heiligen ontbreken al helemaal, want voor de protestanten zijn al Gods kinderen even belangrijk. Een beeld van de gekruisigde Jezus zul je er ook niet vinden. De protestanten benadrukken zo dat Hij niet langer dood is, maar verzezen, en dat hij leeft in en voor Zijn gemeente.

De nadruk ligt bijna vanzelfsprekend op de geopende bijbel. Er ligt er één vooraan in de kerk, op de Avondmaals-tafel, en ook één op preekstoel. Van op die preekstoel wordt de bijbel uitgelegd en toegepast.

*

Hier in de Keizerstraat bevindt zich het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Mechelen-Noord, beter gekend als de Protestantse Kerk van de Keizerstraat. De gemeenschap in Mechelen telt ongeveer 250 leden. Een 70-tal komt geregeld naar de diensten.

De geestelijke leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. Die bestaat uit acht mensen, gekozen door leden van de kerk. De materiële belangen van de kerk-gemeenschap worden behartigd door een bestuursraad van vijf leden.

Sinds het ontstaan van deze protestantse kerk in 1844, maakt ze gebruik van één van de oudste kerkelijke gebouwen in Mechelen: de kapel van het Sint-Julianus- of passantengasthuis. Die kapel werd in 1293 gebouwd als gebedsplaats voor de pelgrims die langs Mechelen passeerden. Oorspronkelijk was het dak voorzien van een klein klokkentorentje, maar dat is in de zestiende eeuw verloren gegaan.

*

Het kerkgebouw van de Keizerstraat wordt gebruikt voor de wekelijkse eredienst, elke zondagochtend om 10 uur. In de protestantse eredienst ligt het accent op het lezen en het uitleggen van de bijbel. Daarnaast wordt er veel gezongen, iedereen zingt mee onder begeleiding van het orgel. Enkele keren richten de protestanten zich in gebed tot God.

Tijdens het tweede deel van de dienst gaan de kinderen van de gemeente naar de zolder voor een verhaal op hun eigen niveau. Nadien maken ze daar een tekening of een

ander werkstukje bij.

Buiten de zondagse diensten zijn er nog heel wat andere activiteiten. Zo zijn er bijeenkomsten voor de jeugd, die bedoeld zijn om van gedachten te wisselen over de betekenis van het christelijk geloof. Ook de senioren van de gemeente komen samen. Hun bijeenkomsten staan vooral in het teken van gezelligheid en onderling contact.

Er zijn twee bijbelstudiegroepen. Daarin staat men even stil bij het ontstaan van de bijbelse teksten en hun betekenis in onze tijd.

Veel activiteiten van de protestanten zijn openbaar: de erediensten, maar ook de niet-religieuze activiteiten, zoals concerten en tentoonstellingen. De data en de uren van alle bijeenkomsten worden gepubliceerd in het maandblad De Brug.



HET KORAA LHUIS

Katholiek Ontmoetingshuis

De naam 'Koraalhuis' doet bij maar weinig Mechelaars een belletje rinkelen. Toch staat dit huis pal in het stadscentrum, vlak achter de kathedraal. Het merkwaardige hoekpand kreeg al in 1938 het etiket 'beschermde monument' opgeplakt. Het Koraalhuis heeft een rijke geschiedenis, sinds de vijftiende eeuw heeft het een belangrijke band met zijn grote buur, de Sint-Romboutskathedraal. Soms deed het dienst als woning van de cantor, zeg maar de zangmeester van de kathedraal, dan weer als school voor de koorknappen die er een muzikale opleiding kregen. Koralen zijn trouwens gewoon kerkelijke gezangen, vandaar de naam.

Interessant om weten is dat de Mechelse koraalschool of het Koraalhuis aan de wieg zou gestaan hebben van de Wiener Sängerknaben. Voor dat wereldberoemde koor ronselde men de eerste knaapjes in Mechelen. De bekendste koorknaap was Ludovicus van Beethoven, de grootvader van de grote componist Ludwig van Beethoven.

In de loop der jaren verloor het Koraalhuis zijn muzikale betekenis en werd het achtereenvolgens een kosterwoning en een woonhuis voor particulieren.

*

Het huidige Koraalhuis is een Mechels initiatief van de katholieke kerk. Sinds twee jaar is dit een open huis in de stad waar ontmoetingen met mensen centraal staan. Naast doop- en huwelijksaanvragen kan iedereen hier terecht voor een diepgaand gesprek, al dan niet over geloof en zingeving. Twee parochieassistenten en enkele vrijwilligers zorgen voor het onthaal.

Het koraalhuis is erg begaan met de meest kwetsbaren in onze veelkleurige samenleving. Samen met andere organisaties begeleidt men hier minderbedeelden en mensen zonder papieren in hun zoektocht naar een menswaardig bestaan. Ook pelgrims op weg naar Santiago de Compostela zijn hier van harte welkom. Naast een gastvrij onthaal, tijd en ruimte krijgt ieder die dat wil hulp bij het vinden van richting en zin in het leven. Samenwerking met andere levensbeschouwingen en andere organisaties wordt daarbij als een pluspunt gezien. Er komen hier bijvoorbeeld geregeld moslims binnen.

*

Wie 'huis' zegt, denkt aan meerdere kamers en die zijn er ook in het Koraalhuis. Naast een onthaalruimte, een documentatiekamer en een vergaderzaal is er ook een prachtige zolderkamer die als 'stille ruimte' ingericht is. Zowel enkelingen als groepen kunnen er terecht.

Het Koraalhuis biedt onderdak aan heel wat groeperingen. We zetten er enkele op een rijtje:

De Tuin van (H)eden, waarbij de H tussen haakjes staat, vormt een spiritueel dak voor mensen die op één of andere manier op zoek zijn naar zin in hun leven. Het is een ontmoetingsplaats waar mensen ruimte en kansen krijgen om hun geloof ter sprake te brengen.

Kruispunt is een groepje jongvolwassenen die zoeken naar hoe leven en geloven met elkaar te maken hebben.

Stadsgebed is een gebedsgroep die maandelijks bijeenkomt om te bidden voor de stad en haar inwoners. De deelnemers kunnen er hun eigen gebeden, psalmen of liederen naar voren brengen.

KMS of Kerkwerk Multicultureel Samenleven is een kerkelijke solidariteitsbeweging. Ze ijvert voor mensenrechten en interculturele samenlevingsopbouw in Vlaanderen en Brussel.

De vzw Karama ten slotte is een interculturele vrouwenbeweging die al enkele jaren actief is in Mechelen. Het doel van deze organisatie is de samenwerking tussen allochtone en autochtone vrouwen te bevorderen. Karama organiseert ontmoetingsnamiddagen, kookactiviteiten en vormingsavonden.

HET BAHÁ'Í GELOOF

Het bahá'í geloof is een onafhankelijke wereldreligie die door de profeet Bahá'u'lláh in het midden van de 19e eeuw in Iran werd gesticht. Het woord bahá'í komt van bahá, wat 'heerlijkheid' betekent en gebruikt wordt om een volgeling van Bahá'u'lláh aan te duiden.

Deze profeet bracht het overgrote deel van Zijn dagen door in ballingschap en belandde uiteindelijk in de stad Akka, het huidige Israël. Doorheen deze periode formuleerde Hij zijn openbaring, beschreef de beginselen van Zijn geloof en verkondigde Zijn boodschap in rechtstreekse zendbrieven aan de wereldlijke heersers en de geestelijke leiders van onder andere het christendom en de islam.

Bahá'u'lláh beweerde met Zijn openbaring de profetieën te vervullen van zowel het oude als het nieuwe testament, als van de koran en de heilige geschriften van de andere openbaringsgodsdiensten.

Het bahá'í geloof verkondigt de éénwording van de mensheid en wijst iedere vorm van vooroordeel en bijgeloof af. Religie heeft tot doel vriendschap en eendracht te bevorderen. Bovendien zullen wetenschap en geloof elkaar in de toekomst alleen maar versterken.

De bahá'ís houden ondubbelzinnig vast aan het beginsel van gelijke rechten voor man en vrouw, dringen aan op verplicht onderwijs, leggen de nadruk op het uitbannen van de uitersten van armoede en rijkdom, verbieden slavernij, bedelarij en ascetisme, schrijven monogamie voor en ontraden echtscheiding.

Het bahá'í geloof benadrukt de noodzaak van gehoorzaamheid aan het wettig gezag in elk land, dringt aan op de invoering van een internationale hulptaal en beschrijft het raamwerk voor de instellingen, die de vrede voor de gehele mensheid moeten grondvesten en handhaven.

De internationale bahá'í gemeenschap wordt bestuurd door het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël.

De bahá'í wereldgemeenschap is sinds 1947 bekend bij de Verenigde Naties als NGO en bezit een consultatieve status bij ECOSOC en UNICEF.

In Mechelen zijn er een 20-tal bahá'ís van verschillende achtergronden. Er zijn mensen van hier, maar ook mensen van Nederlandse, Iranese, Armeense en Portugese afkomst. Ook hun religieuze achtergronden verschillen: sommige waren bij geboorte rooms-katholiek, andere protestants, weer andere Armeens-katholiek, mormoon of moslim.

In Mechelen organiseren de bahá'ís heel wat activiteiten. Zo zijn er educatieve kinderklassen, leerkringen voor volwassenen en meditatieve bijeenkomsten.



Contactadressen:

Voor een bezoek, rondleiding of meer informatie neemt u contact op met één van onderstaande personen:

Mechelse Moskee

'Sunnah'

Olivetenvest 6,
2800 Mechelen

Contact:
mechelsemoskee@skynet.be

Centrum De Schakel

teenerstraat
2800 Mechelen

Contact:
vocmechelen@skynet.be
<http://vcdeschakel.be>

HuisvandeMens

(vrijzinnigen)

Hendrik Consciencestraat 9,
2800 Mechelen

Contact:
mechelen@deMens.nu
<http://www.demens.nu/nl/>

Adventkerk

Wagonstraat 20,
2800 Mechelen

Contact:
ronny.van.dessel1@telenet.be
http://users.telenet.be/adventkerk_mechelen/adventkerk_

Boeddhistische tempel

'Wat Dhammapateep'

Illenriesstraat

2800 Mien
Contact: info@wvde.be <http://www.watdhammapateep.be/>

Koraalhuis:

Katholiek ontmoetingshuis

Schoolstraat 2,
2800 Mechelen

Contact:
ast raalntateelen
snet
www.koraalhuis.be

Moskee Al Buraq

Generaal De
Ceuninckstraat 5 - 7,
2800 Mechelen
Contact:
info@moskee-alburaq.be
<http://www.moskee-alburaq.be/>

Protestantse Zandpoortkerk

Zandpoortvest 27, 2800
Mechelen
Contact:
dick.luidens@telenet.be
<http://www.zandpoortkerk.be>

Chaldeeuwse Kerk

Katelijnestraat
2800 Mechelen
Contact:
Nihat Oz - niyo@live.be

Chaldeeuws Kerk St-Libertus

Nekkerspoelstraat 360
2800 Mechelen
emlek.idris@hotmail.com

**'Bahá'í Gemeenschap
Mechelen**

Hombeeksesteenweg 342
2800 Mechelen
Contact:
barbara.liebens@telenet.be
www.bahai.be/mechelen

'**Start to...believe**' kwam tot stand dankzij de Me-chelse moskee, de Wat Dhammapateep boed-dhistische tempel, de chaldo-assyrische kerk, het Koraalhuis, de protes-tantse Zandpoortkerk, het vrijzinnig ontmoetings-centrum, de protestantse kerk Mechelen-Noord, de Adventkerk en de moskee Al Buraq, Vormingplus regio Mechelen en de stad Mechelen.

Stafcel Samenleving - diversiteit
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
diversiteit@mechelen.be

T 015 29 83 48 OF
T 015 29 83 36

