

VERZAMELEN ZOCALO!

Wie zijn we?

We zijn **Elien en Stijn** en wonen jammer genoeg niet in Muizen, maar hebben wel het geluk om heel dikwijls hier te zijn. We werken als kunstenaars in het kader van Leefbuurten: Muizen. De stad Mechelen en de Vlaamse Gemeenschap nodigden ons hiervoor uit. We hebben onze eigen stem en werken graag samen met anderen omdat we diversiteit belangrijk vinden.

Het laatste jaar leerden we al heel wat mensen in Muizen kennen en werden we dikwijls warm verwelkomd. We raakten in gesprek, hoorden mooie verhalen over heden en verleden van het dorp en zagen een enthousiast verenigingsleven. Maar ook de bezorgdheden die leven onder de mensen kwamen naar boven. De verschillende ontmoetingen inspireerden ons en er ontstonden nieuwe ideeën en plannen.

Momenteel werken we aan een script met de titel 'Verzamelen Zocalo!'. In een snel tempo veranderen onze sociale levens: verenigingen waarvan de ledenaantallen dalen, minder winkels waar we elkaar toevallig kunnen ontmoeten, meer online aanwezigheid,... We vragen ons af: **Hoe willen en kunnen we samen leven?** Deze vraag is het vertrekpunt van het script dat we samen met Muizenaars verwezenlijken op **zaterdagavond 22 juni**, hou de datum zeker vrij.



Deze dagen kan je ons voornamelijk in het Dorpshuis vinden, niet op vaste tijdstippen, maar wel op goed geluk. Vaak zie je ons ook door het dorp wandelen of op blauwe blue-bikes rondtoeren. Spreek ons gerust aan als je wilt.

Elien: 0496890681
of ronseelien@protonmail.com
Stijn: 0495374335
of stijnvandorpe@yahoo.com



Verslag Camping Zocalo

Terwijl de jongeren van **de chiro** nog druk in de weer zijn met het opzetten van een grote tent, spreekt **Phraajarn Somsak** vanop zijn stoel de eerste bezoekers toe om een collectieve meditatie op gang te brengen. Het is zaterdag 15 april 2023 en we verwelkomen alle Muizenaars op onze 24 uren camping die we op het Zocalo plein aan het Dorpshuis

organiseren. Het plein is reeds bezaaid met kleine kleurrijke tentjes, waar de moedigsten onder ons de met het vriespunt flirtende nacht zullen doorbrengen.

Met grote interesse volgen we **Wilfried** die ons meeneemt naar het verleden van het Zocalo-plein toen het Rode Kruis er gehuisvest was. **Greta** introduceert ons in de geschiedenis van **Femma** en we gaan in gesprek over de toekomst van deze vereniging. Onder deskundige



begeleiding van **Peter** determineren we samen de plantjes in de groeven van het plein. Aangespoord door **Luc** en **Louise** laten we dan weer in een collectieve line dance onze benen ritmisch en synchroon op de maat van de muziek bewegen. Ondertussen vind je **Nana** bij haar **weggeef-souvenirshop** waar ieder iets moois kan uitkiezen. Ook de kinderen gaan aan de slag en werken samen met kunstenaar **Merel** verder aan een grote maquette van Muizen dorp waarin alle dromen voor de toekomst waar worden. Er is koffie voor allen en **An**, die straks ook het avondmaal

zal verzorgen, biedt ons wafeltjes met appelsien- en citroensmaak aan. Voor een pintje moet je gewoon de straat oversteken bij **Punjab**.

Sophie van Endeavour vertelt over "Plan het dorp, met het dorp". Ze wil "Ongehoorde stemmen betrekken door participatie op maat". **Hilde** toont geruggesteund door **Annie** van **Lemmen Dol** haar kaften. We komen meer te weten over het oude klooster, de villa die er nu staat, de vliegende bom en het weggetje van het dorpsplein naar de Dijle. Dan is het tijd voor iedereen om de stoel te beklimmen en de micro te nemen voor een 3 minuten speech. Het gesprek komt op gang en het woord beroert de emoties.

De avond valt met de gitaar en stem van **Lieven** en zijn toekomstvisie voor het plein. Na wat bijpraten bij de vuurmand kruipen we onder de warme dekens in ons tentje. De nacht brengt veel regen en in de ochtend verhuizen we naar binnen in het Dorpshuis. Na een deugddoend ontbijt en gezamenlijke reflecties nemen we onder de bezwerende tonen van **Ella's** klarinet afscheid van camping Zocalo.

“Citaat Hilde
"Ik herinner me toen ik met mijn burn-out zat en ik naar de hondenweide ging wilde ik een plakkaat met 'laat mij gerust', ik heb geen nood aan contact, maar nu is dat dus het tegenovergestelde."

Het koor

Het koor **Novi Cantores** werd opgericht in 2010 onder impuls van zijn eerste dirigent Marc Wouters. De muzikale leiding is sinds 2022 in handen van Marijke Pyck. Herman Meeus is voorzitter sinds 2014. Tim De Belder is onze huidige pianist. Novi Cantores is een Muizense vereniging en wil **mensen samenbrengen rond een gezamenlijke hobby, namelijk muziek en zang**. Als kers op de taart proberen we op geregelde tijdstippen een optreden

te organiseren voor één van onze Muizense verenigingen of voor woonzorgcentra, andere verenigingen of zelfs een heus concert met de Muizense harmonie Musina. Iedereen met een beetje muzikaal gevoel is welkom op onze wekelijkse repetitie elke dinsdagavond. Kennis van notenleer is geen verplichting maar natuurlijk is het een pluspunt.

Herman: 0468496393 Marijke: 0497318524



Wil je voor de gelegenheid graag meezingen met het koor tijdens **'Verzamelen Zocalo!'** laat het ons weten via stijnvandorpe@yahoo.com. Voorkennis is niet vereist, alleen veel zin en engagement.

Verslag Bingo

Op 22 december 2023 vond in het Dorpshuis de **'Muizense Geruchten bingo'** plaats, georganiseerd door **'Muizen nodigt uit'** en onszelf. We verzamelden geen cijfertjes maar geruchten over en bouwstenen voor de toekomst van Muizen. Afgelopen maanden liep er een onderzoek voor Leefbuurt: Muizen en

hier kwamen bouwstenen uit voort. Het zijn deze bouwstenen en enkele extra rumoerige geruchten waar we mee speelden. We hoorden bijvoorbeeld waaien dat de Zocalo beschermd erfgoed zou worden en ook dat er een sociaal restaurant in Muizen komt.

Degenen die hun kaart als eerste vol hadden kregen daarbij een wel heel bijzondere prijs. Kunstenaars **Anne Mariën, Annie Bauweleers, Berit Van den Bussche, Eva De Coninck, Wilfried De Cock, Inge Roggeman** en wijzelf schonken een kunstwerk.

Kunst hoeft niet altijd in galeries tentoongesteld en gekocht te worden. De bingo bracht kunstwerk en kunstliefhebber samen door het lot. De winnaars gingen in ieder geval heel tevreden naar huis met een uniek kunstwerk dat ze thuis een plaatsje gaven en koesteren.

“Citaat Hendrik
“Het probleem van de jonge mensen de dag van vandaag is, die moeten alle twee gaan werken. Die mensen hebben geen tijd om zich met het cultureel leven bezig te houden”...



Basisschool De Bel maakt taarten

Op 15 december 2023 hebben de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar taarten gebakken voor mensen. De leerlingen gingen ook praten over wat er nog kon veranderen in Muizen. We deden dit natuurlijk niet alleen, maar kregen begeleiding van enkele creatieve mensen.

De kennismaking

We begonnen de dag met onze namen te zeggen en op een blad papier aan te duiden waar je vaak komt in Muizen en waar je woont.

Bakken maar

We werden in groepjes van vier verdeeld. De groepjes moesten daarna één voor één de ingrediënten in de kom doen. Vervolgens moesten we alle ingrediënten mixen.

Hierna gaf een professionele taartenbakker ons een tip: "Jullie moeten eerst de boter aan de kanten van de kom heel goed inwrijven zodat de taart niet aan de kanten van de kom ging plakken". We deden het beslag in een kom en dat kon dan in de oven.

Ideeën

Toen de taarten in de oven zaten, ging iedereen naar de klas. Daar kregen we uitleg over wat er zou kunnen veranderen in Muizen, bijvoorbeeld meer scholen. Iedereen ging op een plaats zitten waar je op een blad kon schrijven met als titel 'Wat moet er nog veranderd worden in Muizen?'. Toen iedereen klaar was, gingen we in een kring zitten en vertelde iedereen wat er nog kan veranderen. Tenslotte ging iedereen naar buiten om te spelen.

Decoreren en versieren

Toen de taarten klaar waren, moesten we terug naar binnen om onze taarten te versieren. We zeiden luidop ons woord zodat iedereen wist welk woord je had. Daarna maakten we groepjes van 2 en haalden we een taart. Vervolgens hadden we de keuze de taart te bekleden met fondant of botercrème.

Op het einde moesten we ons woord op de taart zetten, dat deden we met uitdruksjabloontjes. Er werden nog een paar fotootjes genomen en de taarten werden nog een beetje versierd.

Tentoonstelling

Na de laatste schoolbel, konden de ouders de taarten bekijken. Ze mochten ook een stukje van de taart proeven en kregen wat meer uitleg.

Geschreven door Nouh en Fien van het zesde leerjaar in GO! Basisschool De Bel.

'met veel dank aan taartenexpert Regina



MUIZENSE AANKONDIGINGEN

Vergeet niet om tijdens de wegenwerken af en toe binnen te springen bij Mini Market Punjab, voor je **kleine en grote versnaperingen**.

Berit van B-creativ organiseert op donderdagavond 28/03/2024 van 18:30 tot 21:30 een **aquarel workshop** waarin ze je meeneemt in haar passie voor vogels.

Tijdens deze workshop leer je kijken naar vogels vanaf een referentiefoto en ze te schilderen op je blad. Berit leert je werken in lagen, schilderen met verschillende diktes van penselen en laat je zien hoe je details aanbrengt die je vogel uit je blad doen springen.

De workshop is zowel voor beginners als gevorderden. Deelnemen kan voor €55,00, je krijgt korting als je iemand meebrengt. De workshop gaat door bij 28Rond, het Mechels circulair collectief, gelegen aan Werfheide 2, 2812 Muizen. Inschrijven kan via deze link www.b-creativ.be/workshops Voor info tel +32 496 57 75 46.

Kom op zaterdag 23 maart 2024 samen met uw familie en vrienden meespelen met **de vernieuwde Bingo** van Muizen Nodigt Uit. Voor slechts 15 euro heb je een volledig boekje van 6 en maak je kans op fantastische prijzen! Welkom vanaf 19u30 in de Refter van Go! Basisschool De Bel, Peter Benoitstraat 2A, 2812 Muizen. De Bingo vangt aan om 20u.

Heb je zin in een leuk avondje uit in de buurt, dan ben je bij toneelkring 'Ik Dien', Muizen aan het juiste adres. Onze eerstvolgende productie "Jezus, Maria, Jozef" is **een heerlijke komedie**, die onbedaarlijk op de lachspieren werkt.

De speeldata zijn: za 6/4, vrij 12/4, za 13/4, vrij 19/4, za 20/4 telkens om 20u en zo 7/4 om 15u. Place to be: BIMSEM, Zandpoortvest 1 te 2800 Mechelen.

Je kan tickets reserveren op onze **website www.toneelkiddien.be**

Heb je **danskriebels**? Kom dan dinsdagnamiddag van 13:30u naar onze lessen Line dance in onze parochiezaal Rerum Novarum - Sint Lambertuslaan 18. Voor details mail naar femma_muizen@hotmail.be of 0495/551279.

Wij kijken er naar uit!
Groetjes, Greta/femma

Heb je boeken die je niet meer leest? Romans, thrillers, fictie, non-fictie, kinderboeken, strips,...jonger dan 15 jaar en in goede staat? Voor elk goed boek dat je naar boekenruil Muizen brengt mag je een ander meenemen. We hebben een groot aanbod om te ruilen. Volg boekenruil Muizen op FB 'Boekenruil Muizen' en onze posts op Hoplr en de lokale FB groepen.

De boekenruil vindt plaats elke pare week, maandag van 18.30-20u en woensdag van 13.30-16u in het Dorpshuis Muizen, Magdalenasteenweg 49.

Iedereen welkom voor **boekenruilplezier!**

Elke tweede woensdag van de maand kan je in de Kantine KFC Muizen **genieten van een lekkere en betaalbare maaltijd**, vanaf 12u. Je hoeft zelf niet te koken en eet gezellig samen met mensen uit de buurt. We serveren soep, hoofdgerecht en een nagerecht. Blijf gerust nog even natafelen. Het menu vind je via mechelen.be/samen-aan-tafel € 13,5 (normaal tarief) - € 4 (OMNIO-statuuut / UiTpas kansentarieef/ kinderen t.e.m. 8 jaar) - Ten laatste 10 dagen voor de maaltijd inschrijven via rekeningnummer BE24 0682 4418 8938 (Dorpsraad Muizen) met vermelding van je naam en het aantal maaltijden.

Stad Mechelen in samenwerking met Rode Kruis Muizen, S-Plus en KFC Muizen en lokale vrijwilligers.

Kom terug in contact met jezelf.

Creatieve coaching is voor iedereen die opnieuw verbinding wil maken met zijn innerlijke wijsheid en emotie. Door je emoties op een creatieve manier te verkennen, ontgrendel je communicatie met je onderbewustzijn. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om je doelen te onderzoeken en uit te drukken en die hebben dan invloed op je emoties, gedachten en gedrag.

Door jouw onderbewustzijn visueel voor te stellen voel je je gemotiveerd en geïnspireerd om betekenisvolle keuzes te maken en veranderingen door te voeren. Je kan me bereiken via info@missecllectic.be of 0477.94.24.54

'wil je graag jouw aankondiging in het volgende krantje, stuur een mailtje naar stijnvandorpe@yahoo.com'

Zet alvast zaterdag 22 juni in je agenda want dan vindt 'Verzamelen Zocalo!' plaats, een script van en voor Muizen op het Zocalo plein in samenwerking met vele verenigingen en mensen van Muizen.

Oproep: we maken potten om samen uit te eten

We houden de avond van 22 juni een diner met Muizense ingrediënten. Hiervoor maken we samen keramieken potten om uit te eten en drinken. [Kom je helpen potten en tassen maken?](#) Dat kan! Op **zaterdagmiddag 13 april** van 14u tot 17u ben je welkom op het Zocalo-plein om zelf met klei aan de slag te gaan. Kunstenaar en keramist Clementine Vaultier zal ons hierbij begeleiden. Je hebt geen voorkennis nodig. Geef ons een seintje als je komt!?

Zorgende reus Fons

Fons De Cock, een gekende figuur in Muizen, was in 1972 de stichter en de bezieler van Rode Kruis-Muizen. Steeds was hij in de weer om mensen te helpen, de verdediger van de zwakke medemens. Hij kon ook mensen motiveren om mee te doen. En zo rolde ik er in 1973 zelf in. Samenwerken was zijn motto. Hij leidde de hulpdienst en zocht en vond steun bij de gemeente Muizen. Ooit haalde hij, op zijn verantwoordelijkheid, iemand die 40 jaar in een instelling was naar huis, eerst in verlof bij zijn bejaarde moeder, later definitief. Zo was hij "geen onrecht voor de zwaksten". Hij overleed in 1999. En tegen de Keizer Karel feesten in 2000 werd hij door de Muizenaars gekozen als reus. Er werden reuzen gemaakt van elke wijk en dorp in Mechelen. Samen met mijn zus maakte ik het hoofd van deze reus, de kop van onze va, de vader van Rode Kruis-Muizen. Steeds meer mag ik ondervinden dat ik veel gemeen heb met mijn vader. Zorgen voor elkaar en leiderschap "tussen" de mensen, staat boven alles binnen organisaties. Als oudere mensen mij, 25 jaar na zijn dood, aanspreken als Fons De Cock ben ik fier dat hij mij dat kon meegeven.

Wilfried De Cock, kleine zoon van een grote reus.

Oproep: we maken een kwetsbare reus

De reus Fons inspireerde ons om nog een reus te maken voor Verzamelen Zocalo! We noemen het een kwetsbare reus omdat we een figuur zullen maken die bekend staat omwille van de zorg die ze biedt aan anderen. Net zoals Fons dat via het Rode Kruis deed!

Heb je zin om samen met enkele creatieve en handige mensen mee te werken hieraan? Je moet zelf niet creatief zijn hiervoor, gewoon zin hebben om samen te komen. We werken hieraan op **5, 6 en 7 april telkens van 13u tot 17u**, bij mooi weer op het Zocalo plein, bij slecht weer binnen in het Dorpshuis.



Met steun van Vlaamse Overheid, Vlaamse Bouwmeester, Stad Mechelen, LUCA School of Arts en TAAK

Grafisch design: Julie Sauerwein
Coördinatie: Stijn Van Dorpe en Elien Ronse